

Gemeenteraad Amsterdam
GroenLinks fractie
kamer 2187
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Geacht fractielid, of geachte fractieleden, van D66, VVD en SP (+ GroenLinks, ook al zit deze partij niet in het college van B & W),

Door middel van deze brief laat ik weten hoe ik tegen het Amsterdam van nu aankijk. Wat er sinds eind jaren 90 in Amsterdam aan de gang is vind ik namelijk misselijkmakend en met de nieuwe politieke verhoudingen in Amsterdam vrees ik dat dit nog erger gaat worden. Gelukkig is het wel zo dat de SP de boel een beetje kan bijsturen, waardoor er nog enigszins tegenwicht is, maar ik wil toch even mijn gedachten laten overkomen.

De stad is er eigenlijk alleen nog voor de rijken. Amsterdam is zo vreselijk veranderd. Alleen al de huren die zo dramatisch omhoog zijn gegaan.

Het straatbeeld is ook erg veranderd. Steeds meer biowinkels en van die leuke, grappige, winkeltjes die allerlei dingen verkopen die je eigenlijk niet nodig hebt, zoals cadeau-artikelen en 300 soorten olijfolie.

Wat moet ik daarmee? Biowinkels? Op zich goed bedoeld, maar interessantdoenerij voor de rijken. Écht groen en duurzaam is gewoonweg minder consumeren. Beter een klein beetje in de budgetsupermarkt kopen, dan heel veel in de biologische winkel. Allerelei onzinspullen hoef ik al helemaal niet. Ook niet als cadeau. Bij mij mag je gewoon met lege handen aankomen. Als je humeur maar goed is.

En dan die overdaad aan (hippe) horeca. Dat hoeft niet van mij. Eten en drinken kan ik ook thuis, of ik kan het meenemen van huis om ergens op een bankje langs de gracht of in het park te nuttigen. Als ik eens de behoefte heb om uit te gaan wil ik gewoon iets kleinschaligs. Niet té alternatief, maar ook niet op kneuterig buurthuisniveau. Gewoon iets waar elke nacht iets gebeurd en je spontaan naartoe gaat om een heerlijk nachtje te dansen. Niet iets waar je vooral naartoe gaat, omdat je jezelf daarmee mooi kan presenteren op die kut-sociale media. En zonder dat irritante personeel van tegenwoordig, waarbij je eigenlijk niet welkom bent als je geen fooi geeft (dat is gewoon een vorm van corruptie!) en wat geld vraagt voor een bezoekje aan de WC. Zonder internationale dj's, maar met iemand die pretentieloos leuke dansplaatjes draait.

Nu is het ook zo dat ik me ook helemaal niet thuis voel tussen de laagopgeleiden zonder culturele belangstelling. Die mensen die van koffieleuten, met veel te veel dikmakende versnaperingen erbij, houden, in het volkscafé boven het pils zware shag roken en hun huizen oranje versieren als er een voetbalkampioenschap is. Of die mensen die in een straatcultuur leven, tegelijkertijd angst hebben voor de familie-eer en zich veel te vaak volvreten in dönerzaken.

Die laagopgeleide pessimisten rekenen Europrijzen nog om naar guldens, blijven nog steeds met contant geld betalen en vinden Europa eng. Dat is ook niet mijn leefwereld.

Ik zit dus overal tussenin en ik voel me niet meer thuis in de huidige maatschappij. Het gaat alleen nog maar om geld geld en nog eens geld. Als je de Euro's maar laat rollen krijg je er gemaakte vriendelijkheid voor terug.

Bij velen is het "ik ik ik" en "druk druk druk". Van baan op HBO- of WO-niveau via netwerkborrel naar festival. Alleen maar om via de smartphone (al die elektronica is overigens heel slecht voor het milieu en de arbeiders in de grondstoffen- en productie-industrie) te laten zien wat je allemaal voor interessante dingen doet in het leven.

Dat is ook niet wat ik fijn vind. Alleen al dat egoïstische gedrag van heel veel (brom)fietsers zegt toch al genoeg. Geen rekening houden met anderen. Alleen "ik" is waar het om gaat, want ik heb het ontzettend druk met belangrijk zijn.

Toch ben ik aan de andere kant wel blij met de nieuwe gemeentelijke politieke situatie. Eindelijk moet de PvdA eens een toontje lager gaan zingen. Eindelijk eens wat minder van de bemoeizuchtige controledrift, waarmee men een maakbare maatschappij probeert te boetseren.

Het zou echter fijn zijn als jullie (en daarmee bedoel ik dan niet de SP-fractie) je beseffen dat er ook mensen zijn die de druk van de doorgedraaide prestatie maatschappij, waarin je constant aan je eigen merk "ik" moet werken, niet aankunnen. Daarnaast heeft niet iedereen een inkomen van minimaal €2000,- netto in de maand. Dat is een groep die, volgens mij, voor jullie (wederom bedoel ik de SP-fractie niet) onzichtbaar is, maar hieronder vallen veel keihard werkende mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die, soms op de ongunstigste werktijden, er voor zorgen dat jullie je luxe eventje kunnen leiden.

Dat wilde ik even laten weten.

Dank voor uw aandacht,

Mw. Jeste Steur
Loevestein 14
Buitenveldert

E-mail: jeste@jeste.eu